

MAANDANS



(5 korte bewijzen van
leven na de dood)



DAVID GUILLIAMS

Voorwoord

Laat me, om meteen met de deur in huis te vallen, al onmiddellijk het eerste en tevens eenvoudigste bewijs van leven na de dood geven, de andere vier komen later aan bod.

Als een acht maanden oude baby in de baarmoeder daar elke dag een dag jonger zou worden, zou die uiteindelijk ook sterven en dat betekent dat de dood zich ook voor het leven bevindt.

Nog duidelijker wordt dat in [dit YouTube clipje](#).



Wie aan ChatGpt eens vraagt of er een officieel bewijs van leven na de dood bestaat, krijgt onmiddellijk te lezen dat er geen bestaat.

Daar kan je veel uit concluderen. Hoe het leven op aarde er aan toe gaat. De mensen die beweren dat er leven na de dood is, worden niet geloofd door de anderen die een meerderheid vormen. Zolang er geen verbaal bewijs komt, zal de meerderheid altijd leidinggevend zijn volgens het principe dat er geen leven na de dood is.

Echter wordt er op deze planeet niet gesproken over de conclusie dat misdaden ongestraft blijven. Wie een misdaad pleegt en uit

de handen kan blijven van het gerecht tot aan zijn of haar dood, is geslaagd in zijn of haar opzet omdat er geen leven na de dood is en men dus niet gestraft kan worden na de dood.

Dat is het profiel van de slechte mensen op aarde. Ze denken tot aan hun dood ongestraft te blijven om dan succesvol te eindigen. Mensen die in een leven na de dood geloven zijn per definitie goede mensen.

Want wie in een leven na de dood gelooft, gelooft in het onmogelijke en bijgevolg in het gestraft worden na de dood indien men misdaden heeft gepleegd waar men nog niet voor gestraft was toen men stierf.

Dat alles samen maakt de noodzaak van verbale bewijzen zeer duidelijk. Wanneer de slechte mensen per definitie op de hoogte zijn van het feit dat een misdaad niet ongestraft blijft. Als men niet gestraft wordt in dit leven, dan in het volgende...

Een wereld van atheïsten

In dit hoofdstukje wordt een redenering aangevoerd die aantoonst dat meer dan 99% van de mensen atheïst zijn. Dat is dan inclusief diegenen die zichzelf gelovigen noemen en zichzelf ook zo promoten.

Want wat betekent geloven in een Almachtige?

Dat betekent dat je ook rekening moet houden met de mogelijkheid dat die een slechte in plaats van een goede is. Een Almachtige kan het zich veroorloven om slecht te zijn omdat niemand de macht heeft om een Almachtige te straffen. Al wie dat probeert kan niet op tegen de Almachtigheid.

Men moet, als men gelovig is, rekening houden met het scenario dat de Almachtige op een bepaald punt iedereen voor de lol naar het eeuwige vuur stuurt. En wanneer men rekening houdt met zoiets onbeschrijfelijk, heeft men geen tijd om zichzelf voor te stellen als een lichtzinnige gelovige die geen last heeft van dat scenario.

Met deze wetenschap is een bewijs van leven na de dood dan ook meer dan welkom aangezien dat deze slechte wereld, die zo goed als volledig uit atheïsten bestaat, enkel maar beter kan maken wanneer de atheïsten, zoals bijvoorbeeld religieuze terroristen, er niet meer als dusdanig zijn.

Hierbij kan nog opgemerkt worden dat wanneer een slechte Almachtige iedereen naar het eeuwige vuur stuurt, die dat doet nadat die ervoor gezorgd heeft dat iedereen evenveel goede als slechte momenten heeft meegemaakt.

En daarna gaat die dan terug in de tijd om aan een nieuwe bewoonde planeet te beginnen waarvan de levensvormen uiteindelijk ook in het eeuwige vuur belanden voor de lol.

En het totaal aantal levensvormen wordt dan, wanneer van toepassing, gedupliceerd zodat alle levensvormen alle scenario's op bewoonbare planeten hebben meegemaakt vooraleer ze naar het eeuwige vuur worden gestuurd.

In verband hiermee is het volgende dialoogje ook zeer leerzaam.

-De Almachtige Duivel is wel zeer machtig, maar dankzij mijn toedoen zal die mij later naar het eeuwige vuur sturen dan wanneer ik mijn toedoen achterwege laat.

-Je bent zogezegd slimmer dan de Almachtige Duivel maar je gaat dan nog wel ook naar het eeuwige vuur en dus ben je je daarop aan het voorbereiden...

De bewijzen

Er zijn vijf korte verbale bewijzen die aantonen dat er leven na de dood is.

1. Als een acht maanden oude baby in de baarmoeder daar elke dag een dag jonger zou worden zou die uiteindelijk ook sterven en dat betekent dat de dood zich ook voor het leven bevindt.
2. Duizend jaar geleden was je lichaam ook al op de aarde maar het was toen volledig uit elkaar en dus dood om dan later tot leven te komen vanuit de dood.
3. Wanneer men sterft wordt het bewustzijn niets want er is niets na de dood maar dan zou men even goed eens een auto of een huis niets moeten zien worden.
4. Als de doden enkel zichzelf kunnen zijn, zijn ze al altijd enkel zichzelf geweest.
5. Bevindt het bewustzijn zich in de lege ruimtes in de hersenen of in de rest van de hersenen waarin geen enkele lege ruimte is?

Het laatste bewijs wordt pas duidelijk wanneer men de vraag juist beantwoordt en daaruit de juiste conclusie trekt.

De vragen

Nu de bewijzen vermeld zijn, is de vraag welke vragen verbonden zijn aan de wetenschap dat er leven na de dood is.

De belangrijkste vraag is wie men zal zijn in het volgende leven. Omdat men geen herinneringen heeft van vorige levens kan men stellen dat een volgend leven eender welke richting uit kan gaan aangezien dat nog altijd totaal onbekend terrein is waar nog geen gegevens en mogelijke statistieken over bestaan.

Welk geslacht zal men hebben? Tot welk ras zal men behoren?

Welke mogelijke erfelijke aandoeningen zal men hebben? Hoe valide zal men zijn? Welke mogelijke ziektes zal men hebben? In wat voor een financiële toestand zal men geboren worden? Zal men in oorlogsgebied en/of armoede gebied geboren worden?

Waar juist op de wereld zal men geboren worden en nog meer vragen.

Het blijken de belangrijkste vragen te zijn die men zichzelf kan stellen.

De vaststelling

Wanneer men weet dat men niet machtig genoeg is om een eigen volgend leven, dat in slechte omstandigheden zal verlopen, te vermijden, blijkt er maar één oplossing te zijn.

Wanneer iedereen op de planeet weet dat er leven na de dood is, zal iedereen trachten om een volgend slecht leven te vermijden en dat zal lukken doordat iedereen een goed mens zal zijn zodat er ook in het volgende leven geen slechte mensen meer zijn.

Iedereen zal dan ook de verbale bewijzen van leven na de dood doorgeven aan de volgende generatie indien zulke bewijzen een publiek bestaan leiden.

Dat is dan ook de rede waarom ik mijn vijf korte bewijzen wereldkundig maak.

De cover

Misschien zijn er die vinden dat de cover van het boek misleidend is omdat die schijnbaar niets vertelt over het thema leven na de dood.

Maar de cover verwijst naar het vijfde bewijs omdat de cover over mechanische getijden gaat. Wat de maan werkelijk nodig heeft, volgens de regels van de logica, om de getijden te veroorzaken.

In vergelijking met hoe de getijden momenteel veroorzaakt worden, kan men vaststellen dat er momenteel "een niets" de getijden veroorzaakt daar waar op de cover daar een graafarm voor zorgt.

Men mag zelf raden hoeveel die graafarm weegt en in een hoe groot contrast dat staat met dat "niets".

Daarom is mijn kortboek opgedragen aan het muziknummer Moondance van Moondog Jr.

Slotwoord

Tot slot wil ik u danken om dit kortboek gedownload en gelezen te hebben.

Want hierdoor bent u voor eeuwig en altijd op de hoogte van het feit dat er leven na de dood is en zal u zich daar ook naar schikken.

David Guilliams